

### **Uit de Nood-courant van maandag 20 mei.**

De burgemeester brengt zijn gevoelens onder woorden:

*'Proclamatie van den burgemeester van Middelburg.*

*Burgers van Middelburg, Na den vreselijken slag welke onze stad getroffen heeft, wensch ik tot U allen een woord van vertroosting en bemoediging te richten. God, die ons in het leven behouden heeft, zal ons voor dit leven ook de kracht geven. De wederopbouw van onze schoone stad zij ons aller eerste en gemeenschappelijke doel. Daarvoor moeten wij nu alle krachten inzetten. De Duitsche legerleiding betreurt de verwoestingen evenzeer als wij zelf en beschouwt het als hare voornaamste taak, aan den wederopbouw mede te werken. De "Kommandantur Zeeland" heeft daarvoor reeds verschillende voorbereidende maatregelen getroffen.'*

Dan volgt een aantal mededelingen en wenken, waarna de proclamatie aldus eindigt:

*'Tenslotte: gedraagt U allen ordelijk en rustig overeenkomstig de voorschriften die zullen worden uitgegeven. Ik ben overtuigd, dat op deze wijze een zeer goede samenwerking met de Duitsche overheid mogelijk is.'*

Was het nodig, de gehuichelde Duitse treurnis over de verwoestingen zoveel nadruk te geven? En was de wens van 'een zeer goede samenwerking met de Duitsche overheid' niet een beetje teveel gevraagd?

*Bron: Opeens was alles anders*