

Sint Domusstraat 19

In maart 1942 woonde op dit adres Abraham Samuel Frenk. Het vleeshouwersbedrijf oefende hij uit met geestdrift en enthousiasme. Veehandel en slachterij, het was zijn lust en zijn leven. Samen met zijn broers zorgde hij dat Zierikzee zijn stukje vlees kreeg.

Abraham Samuel Frenk werd geboren in Zierikzee op 9-5-1883. als de oudste zoon (van 10 kinderen) van Salomon (Abraham) Frenk en Mietje van Klaveren.

Hoe de kindertijd van Abraham Samuel verliep weten we niet, maar zodra het kon zou Abraham Samuel zich gaan bezighouden met de veehandel en slachterij.

En dat deed hij samen met zijn broers, en vooral samen met zijn 4 jaar jongere broer Mozes Salomon Frenk.

Deze trouwde later met Wilhelmina Labzowski die een manufacturenwinkel had in de Lange Nobelstraat 10 in Zierikzee.

Het gezin woonde tot 1906 in Zierikzee op Appelmarkt 1 op de hoek van de Dam. Van de toenmalige woning is niets meer over. In 2016 is daar al jarenlang een vestiging van de drogisterijketen Kruidvat.

Salomon en Mietje trokken in 1906 met hun gezin naar Rotterdam . Zij beheerden daar een koosjer hotel-restaurant aan de Veemarkt.

Twee kinderen van Salomon en Mietje kwamen naar Zierikzee: Abraham Samuel in 1915 en Mozes Salomon in 1923. Deze twee werden in Zierikzee bekend onder “ De gebroeders Frenk S.A. zn”.

De gebroeders Frenk waren zeer actief en creatieve ondernemers. Hun handelswaar proberen zij op allerlei manieren in te kopen en natuurlijk ook weer te verkopen.



Moeder Mietje Frenk –van Klaveren met Abraham en Mozes

Veel zaken deden zij in Rotterdam en ook op de andere eilanden.

Abraham Samuel trouwde op 27-1-1916 in Rotterdam met Esther Brandel, geboren in Rotterdam op 3-6-1880. Zij kregen twee kinderen : Mietje Anna, geboren Rotterdam op 10-11-1916 en Mies, geboren Rotterdam op 28-1-1922. Het huwelijk hield geen stand: zij scheidden in 1930. Hij hertrouwde niet. Zijn dochters overleefden de oorlog.

Burgers van Zierikzee en Omstreken!
Steunt de Volksvleeschhouwerij van Gebr. FRENK,
anders is de kans groot U weer opnieuw de
hooge prijzen van vroeger bij de slagers moet
gaan betalen.

Goedkoop RUNDVLEESCH.
Dagelijks versch verkrijgbaar in de naar de
eischen des tijds ingerichte Vleeschhouwerij
van J. DEKKER, St.-Domusstraat, tegenover
het Korte Groendal, dus
niet meer naar de STADSWAAG.
Koopt nu Uw Winterprovisie.
Let op dat onze pakjes naar buiten allen
moeten voorzien zijn met etiket Gebr. FRENK
of J. DEKKER.
Gebr. FRENK.

Onder Regeeringstoezicht
ingevoerd en goedgekeurd
 **Vee,** 
In verschillende soorten en prijzen,
dagelijks te koop in de stalling
over **Hôtel „JULIANA“.**
Aanbevelend,
MO. S. FRENK, Tel. 4.

Hij had een eigen slachthuis aan de Hem in Zierikzee (nu Hem 24) te Zierikzee. Op de gevel is een steen aangebracht met zijn naam.

SLACHTHUISVANDEFAMASFRENK

Hij woonde vanaf 1936 op diverse plaatsen in Zierikzee maar tenslotte in de Sint Domusstraat 19 (toen D343). Vandaar moest hij in maart 1942, zoals alle joden in Zierikzee, gedwongen naar Amsterdam verhuizen. Alles was hij kwijt. Niet lang daarna werd hij gedeporteerd .

Abraham Samuel Frenk werd op 7-9-1942 op 59-jarige leeftijd vermoord in Auschwitz.