

Sint Domusstraat 17

In maart 1942 woonde op dit adres de familie **Van Dijk**.

Jacob van Dijk werd op 30-10-1896 in Oss geboren. Zijn vrouw Gisella (Ella) Heuman was geboren in Gulpen op 8-2-1898. Hij trouwde haar in 1922.

Getrouwd:
JACOB VAN DIJK
en
ELLA HEUMAN,
die, mede namens wederzijdsche
familie, dank betuigen voor de hun
betoonde belangstelling. 2554
Oss. 13 Elloel 5682.
Nijmegen. 6 September 1922.

Ella was de zuster van Laura Heuman, die in 1919 getrouwd was met Henoeh Labzowski. Deze had een manufacturenzaak op het Havenpark in Zierikzee. Eerst ging het echtpaar in Oss wonen. Daar kregen zij drie kinderen: Susanna (Suusje), Izidor (Iesje) en Rosa (Roosje).

Jacob was kleermaker van beroep. In 1926 vertrok het gezin Van Dijk naar Zierikzee.

Jacob en Gisella kregen in Zierikzee nog twee kinderen: Jozef Victor (Johnny) en Frits Leo (Fritsje).

Zij woonden eerst op Groeneweegje 1 (toen 's Heer Lauwendorp D172) daarna in de Sint Domusstraat 15 (toen D345a) en tenslotte op nummer 17 (toen D344).

**Laat nu uw Costume model Persen,
thans 75 cent.
JAC, VAN DIJK, Tailleur,
St.-Domusstraat 345.**

Ik heb geen nieuw pak nodig in
2 dagen heb ik het weer terug.
als nieuw opgeperst en ontvlekt,
voor 75 cent, bij Jac. van Dijk,
St.-Domusstraat, Zierikzee.

Jacob was een goede kleermaker. Hij kreeg steeds meer klanten. Wie een pak liet maken door hem, die kreeg het kledingstuk thuisbezorgd – dat deed Jacob op de fiets – ook in het buitengebied van Zierikzee.

De kinderen mochten op een gegeven moment niet meer naar school. Een medeleerling tekende op: 'De kinderen uit het gezin Van Dijk gingen bij ons op de Christelijke Lagere school. Johnny van Dijk was klein van stuk en zag er altijd piekfijn uit met pofbroek (wat toen mode was) en bijbehorend jasje. Ik denk omdat zijn vader kleermaker was. Hij zat in de vierde klas en Roosje, een zusje zat een of twee klassen hoger. Op een dag zat Johnny niet meer in de klas. Dat bleef me mijn hele leven bij, met alle vragen van dien'.

DAMES! Laat Uw **MANTELS**
korter maken op *moderne lengte,*
bij **JAC. VAN DIJK, Kleermakerij,**
Sint Domusstraat

Jac. van Dijk

Tailleur.

St.-Domusstraat.

p. f.

ALLEEN TOT PASCHEN

Oppersen van uw **Costuum 75 ct.**

U zult het niet meer kennen!

Kleermakerij J. VAN DIJK

St.-Domusstraat — Zierikzee

Uitsluitend à contant

Ondergeteekende bericht aan zijn
geachte cliënteële dat hij voortaan

Agent

is voor de Stoom en Ververij

de Ridder en van Hoewijk

Rotterdam — Schiedam.

Persen en ontvleken Costume kost
nog steeds 75 cent.

Jac. van Dijk,

Kleermakerij - Zierikzee.

Bericht aan mijne geachte cliëntèle.

Ontvangen de nieuwe collectie **Voor-
jaars- en Zomerstoffen** voor Heeren
als ook voor Dames, samengesteld door
een der voornaamste Huizen. Zoodoende
is de **keuze onovertroffen, de kwaliteit
goed en de prijs laag!**

Beleefd aanbevelend,

JAC. VAN DIJK, Mr. Kleermaker,

Zuidhoek - Zierikzee.

Het hele gezin werd in 1942 gedwongen naar Amsterdam te verhuizen. Zij werden vandaar gedeporteerd en zijn allen vermoord in de kampen.

Jacob van Dijk werd op 31-3-1944 op 48-jarige leeftijd vermoord ergens in Midden-Europa,

Gisella van Dijk-Heuman op 7-9-1942 op 44-jarige leeftijd in Auschwitz,

Susanne van Dijk op 7-9-1942 op 18-jarige leeftijd in Auschwitz,

Isidor van Dijk op 4-6-1943 op 18-jarige leeftijd in Sobibor,

Rosa van Dijk op 7-9-1942 op 15-jarige leeftijd in Auschwitz,

Jozef Victor van Dijk op 7-9-1942 op 12-jarige leeftijd in Auschwitz,

Frits Leo van Dijk ook op 7-9-1942 op 6-jarige leeftijd in Auschwitz.