

In Goes werden vier groepen samengesteld, ieder van ongeveer 15 man; de algemeene leiding kreeg de heer Reneman en groepscommandanten werden: de heeren Rob van Luyk, Verhulst, Louisse en Eckhardt. De omstandigheden werkten niet mee, zoodat de activiteit hier noch elders bijzonder omvangrijk is geweest. Allereerst werd een spaak in het wiel gestoken doordat het uitwerpen van wapens, dat zou geschieden op een akker van Jac. van 't Westeinde te Baarsdorp, uitbleef en ten tweede werd de organisatie ontwricht door het onverwachte besluit der Duitschers om te Goes en elders de jongens en mannen te evacueeren, wat leidde tot onderduiken op groote schaal, ook van de Goesche politie. Toch is hier en daar nog aardig werk geleverd. Om ieder recht te loten wedervaren, laten we hier een uittreksel uit het officieele rapport volgen: Alle groepen hebben getracht contact te maken met de geallieerden, zoodra deze bereikbaar waren. In vrijwel alle gevallen gelukte dit; de een was daarbij wat voorspoediger dan de ander.

Rilland.

Men moest zich beperken tot het inzamelen van wapenen; een belangrijke veldtelefoon-verbinding werd doorgeknipt. De posities der Duitschers werden regelmatig opgegeven.

Kruiningen.

De leden hadden vroegtijdig eenige wapens, zij kregen onderricht hoe er mee om te gaan. De telefoon van de Spoorwegen werd door doorvlechting onbruikbaar gemaakt. Verder bleef het optreden beperkt tot het opgeven van de Duitse posities.

Waarde.

Hier moest men zich noodgedwongen beperken tot het onbruikbaar maken van de Duitse veldtelefoon.

Yerseke.

De heeren Pols en Sinke deden mooi werk door, zoodra bleek dat de laatste Duitschers wilden vertrekken (26 October), de Canadeezen te Krabbendijke te gaan waarschuwen. Dwars liepen zij door een mijnenveld heen. 't Gevolg was, dat Yerseke een beschieting bleef bespaard en het dorp ongeveer zes uur eerder vrij was, dan in het krijgsplan was opgenomen.

Wemeldinge.

Van de twee aanwezige groepen zou één trachten wapens te verzamelen. Begin September was reeds door drie leden de springstof uit de Postbrug verwijderd. Wegens onderduiking, in verbond met de verplichte melding van alle jongens en mannen, alleen gegevens kunnen doorgeven onder zeer benarde omstandigheden. Zondag 29 October zijn twee leden en twee Canadeezen naar Kattendijke gegaan en hebben daar met bluf een groep Duitschers gevangen genomen.

Kapelle-Biezelinghe.

Wegens gebrek aan wapens, onderduiken en zware beschieting, konden de bruggen niet behouden blijven.

Schore.

Als voren. Posities werden doorgegeven.

Hansweert.

Idem.

Kattendiike.

Zondag 29 October contact met de geallieerden; negen krijgsgevangenen gemaakt.

Wilhelminadorp.

Daar niet bekend was of de Canadeezen van Kattendijke af zouden doorkomen, of eerst Goes zouden nemen, gebood de voorzichtigheid te wachten. Daardoor kon weinig worden gedaan. Tijdens de campagne in Noord-Beveland werd de zeedijk bewaakt om de vluchtende Duitschers op te vangen.

Wolphaartsdijk.

De aanwezige 30 man verdeeld in 6 groepen. Zondag 29 October ongeveer 150 gevangenen gemaakt. Met de Canadeezen overgestoken naar Noord-Beveland en daar nog 60 Duitschers ontwapend.

Kloetinge.

Door onderduiking en wapengebrek kon niet worden opgetreden. Zoodra contact was verkregen werd verder gehandeld.

Goes.

Groep I. Door onderduiken, weinig succes. De poging de haven te blokkeeren, mislukte.

Groep II. Contact gemaakt op Patijnweg; verdere beschieting van Goes werd hierdoor voorkomen.

Groep III. Bestond reeds in 1940, moer moest zich toen beperken tot optreden in geschrifte. September 1944 werd ingebroken in het Kringhuis der N.S.B. en in de woning van Dagevos. De poging de haven te versperren, mislukte ook deze groep. Op 28 October moest zij zich beperken tot het losmaken van enkele vaartuigen, die de Duitschers wilden verbranden. Op 29 October werd o.m. de lading uit de Steenen Brug gehaald.

Lewedorp.

De groep moest zich noodgedwongen beperken tot het opgeven van posities. Enkele plaatsen waren reeds bezet.

Borssele.

Wegens hevige artillerievuur op 26, 27 en 28 October niet opgetreden. Op 29 October, in samenwerking met Wolphaartsdijk, 40 krijgsgevangenen gemaakt. In Borssele nog elf Duitschers ingerekend.

Driewegen

Donderdag 26 October geallieerde landing tussen Everingen en Hoedekenskerke. Contact kon niet worden gemaakt. Dit lukte eerst Zondag 29 October, waarbij Duitse posities werden doorgegeven. Maandag 30 October, 's nachts half één, een patrouille Schotten door mijnenveld geleid; de verdere patrouille-weg werd verkend door de groep.

Nieuwdorp.

Op 27 October wapens uitgedeeld en op 30 October 13 krijgsgevangenen gemaakt en ongeveer 50 wagens munitie veroverd. Posities doorgegeven. Duitse zend-installatie buitgemaakt.

Hoedekenskerke.

Moest zich beperken tot het gevangen nemen van Duitschers.

Ovezande.

26 October was Baarland niet te bereiken.

27 October verscheen een patrouille Canadeezen te Oudelande; wederom niet te bereiken.

28 October aanval met Typhoons; één lid gedood. Door andere leden uit het puin gehaald en begraven.

29 October. Blijkens verkenning waren er nog Duitschers op het eind van het dorp. De sector-commandant naar Kwadendamme om contact te maken.

30 October stellingen doorgegeven. Patrouille door partizanen uitgezonden

Baarland.

Op 26 October een telefoonlijn van Duitse Commandopost doorgesneden. Posities opgegeven; één gevangene binnengebracht.

Oudelande.

Op 26 October samen met Canadeezen veel gevangenen gemaakt; o.a. den Ortscommandant. Posities doorgegeven. Een Duitse spion gevangen genomen.

In aansluiting op het verslag over dit soort activiteit, willen we niet onvermeld laten, dat de chef-stof van den O.D., de reeds meer genoemde heer P. Kloosterman te Nisse, zoodra hij de kans daartoe had, zich bij de geallieerden vervoegde en hun de meest veiligen weg door de Poel wilde wijzen om Goes te bereiken en te veroveren; bekend met alle wegen en slingerpaden in dien doolhof, was hij wel de aangewezen gids. Aanvankelijk ging de commandant niet op zijn voorstel in, doch tenslotte won hij zijn vertrouwen en kon in een tank plaats nemen om de koers te bepalen. Op zijn wenken werd een manoeuvre uitgevoerd, welke de Duitschers niet hadden voorzien en als bij verrassing stieten de eerste Canadeesche tanks, via den spoorwegovergang bij het café van den heer Huige, de gemeente Goes binnen.

Een daad van moed was het eveneens van den kapelaan van Kwadendamme, den weleerw. heer v. d. Voort, dat deze, in gezelschap van den dokter en de twee O.D.ers, van Stee en Almekinders, zich naar de vuurlinie begaf, om den Engelschen te melden, dat in Kwadendamme geen Duitschers meer aanwezig waren, wat tot gevolg had, dat het vuren werd gestaakt.