

Lange Nobelstraat 10

Op dit adres woonde in maart 1942 Wilhelmina (Mien) Labzowski.

In de tijd waarin ze leefde was zij bijzonder. Als vrouw vol ondernemingslust werkte zij aan een zelfstandig bestaan. Als dochter van een handelaar in manufacturen, zette ook zij de traditie voort. De oorlog strooide roet in het eten.



Mien Labzowski was een dochter van Jacob Labzowski (geboren in Deretchin, Rusland) en Betsij Bregman, die een manufacturenzaak hadden aan het Havenpark 5. Ze werd geboren op 22-11-1897 in Zierikzee. Ze ging na de Lagere School naar de HBS in Zierikzee.

Niet duidelijk is of zij de HBS afgemaakt heeft. Waarschijnlijk niet, want drie jaar later volgde zij de lessen op de Handelsavondschool.

Mien ging op 18-8-1921 naar Rotterdam. Daar zal ze haar man hebben leren kennen. Mien zal ongetwijfeld een goede leerschool hebben gehad in de zaak van haar vader, want na haar huwelijk op 30-8-1923 in Rotterdam met Mozes Salomon Frenk (geboren Zierikzee 30-1-1887) keerde zij met haar man terug naar Zierikzee en begon ook zij een manufacturenzaakje op de Oude Haven 5 (toen A360). Haar man was veehandelaar en slager. In september 1924 kondigde Wilhelmina aan dat zij haar zaak zou verplaatsen naar de Lange Nobelstraat 10 (toen A169). Een belangrijke sprong voorwaarts.

M. FRENK-LABZOWSKI,
OUDE HAVEN 360 - TELEF. 4,
bericht de ontvangst van een KEURIGE COLLECTIE
LINGERIEN,
als: Hemden, Pantalons, Pantalon-Combinations, Nachthemden,
Combinations. - Garnituren bestaande uit Hemd, Pantalon en
Nachthemd. - Lakens en Sloopen, Tafelgoedoren, Hand- en Thee-
doeken, Kousen en Sokken in wol, zijde en fil d'écosse, in de
nieuwste tinten. Tevens een schitterende collectie
STALEN
van af de eenvoudigste tot de fijnste soorten, zoowel effen als
imprimé. — Alles in groote keuze en lage prijzen.

Getrouwd: 2362
MO S. FRENK
en
MIEN LABZOWSKI,
die, mede namens wederzijdsche
familie hartelijk dank zeggen voor
de vele blijken van belangstelling,
bij hun Huwelijk ondervonden.
ח"ו אלול תרפ"ג
Zierikzee, 30 Augustus 1923.
Oude Haven 360.



Lange Nobelstraat Rechts het huis (met de mooie stoephekken) waar de familie Frenk-Labzowski woonde.

Het huwelijk liep niet goed. Vanaf 1933 leefden Wilhelmina en haar man in principe gescheiden van elkaar.

De zaken gingen ondertussen voor Wilhelmina goed: de winkel werd een begrip in Zierikzee. In 1937 werd het 12½ - jarig bestaan van de zaak gevierd.

Maar, de dreiging vanuit Duitsland werd steeds sterker. En toen in 1940 de bezetter binnenviel werd de situatie voor de joden ook in Zierikzee steeds slechter. In 1942 voltrok zich de ramp die vele joden overkwam.

Mien moest, net als alle Zierikzeese joden, naar Amsterdam "verhuizen" . Vandaar dook zij onder in Bennekom. Maar ze werd daar verraden op 4-9-1943 en alsnog gedeporteerd naar Auschwitz.

Wilhelmina Labzowski werd op 24-9-1943 op 45-jarige leeftijd in Auschwitz vermoord.