

## Korte Groendal 32

In maart 1942 woonde op dit adres de familie **Spalter**: Abraham, zijn vrouw Delphine en zoon Roger.



Abraham Spalter en zijn vrouw Delphine Dreyfus en hun zoon Roger

In 1914 kwamen zij als vluchtelingen uit Parijs via België ons land binnen. Zij werden in Zierikzee opgevangen en vestigden zich er.

### Vanuit Polen naar Parijs

Abraham werd geboren op 4-4-1878 in Zelechow Maly (Polen) geboren. In 1903 vertrok hij naar Parijs. Hij was van beroep boekbinder. Hij trouwde in Parijs met Henriëtte Rosen en stichtte een gezin. Uit dit huwelijk werd op 7-1-1907 de oudste zoon Georges geboren.

Nadat Henriëtte op 7-7-1910 overleed hertrouwde hij een jaar later, ook in Parijs op 6-7-1911, met Delphine Dreyfus. Uit dit tweede huwelijk werd zoon Roger geboren, op 28-7-1912.

Onder dreiging van de oorlog met Duitsland vluchtte hij in augustus 1914 met zijn gezin via België naar het neutrale Nederland.

### Vestiging in Zierikzee

Het gezin ging wonen in de Korte Groendal 32 (toen D458). Abraham kon direct aan de slag als chef boekbinden bij de firma Ochtman & Zoon, die

naast een winkel in de Lange Nobelstraat ook een boekwinkel had aan de Appelmarkt, op de hoek met de Korte St Janstraat.

Georges bezocht in Zierikzee de Rijks-HBS, zijn broer Roger de MULO. Hun verdere carrière liep ook anders. Waar Georges in de handel ging, was Roger zeer muzikaal. Hij bleek een bijzonder talent te hebben voor het vioolspel. Hij koos voor een opleiding bij het Vlaamsch Conservatorium in Antwerpen. Hij kon in juli 1934 zijn studie aan het conservatorium afronden.



Hij gaf na zijn studie vioolles en leverde een bijdrage aan veel concerten, o.a. in het Concertgebouw in Zierikzee. Hij werd in Antwerpen lid van de Vlaamsche Philharmonie. Helaas werd hij daar in 1940 ontslagen vanwege zijn Joods zijn. Hij besloot toen terug te keren naar Zierikzee.

Op 3-8-1940 trok hij weer in bij zijn ouders in de Korte Groendal.

Georges, de oudere broer van Roger trouwde in 1938 met Lieselotte Wolf en ging in Dordrecht wonen. Daar kregen zij een dochter Mirjam. Zij doken onder in 1942 en overleefden de oorlog. Nadien kregen zij nog een dochter Rita en een zoon Jack.

Het gezin Spalter werd in maart 1942 gedwongen vanuit Zierikzee naar Amsterdam te verhuizen. Vandaar werden zij gedeporteerd en kwamen om in de kampen.

**Abraham Spalter** werd op 7-9-1942 op 65-jarige leeftijd vermoord, **Delphine Spalter-Dreyfus** ook op 7-9-1942 op 59-jarige leeftijd, beiden in Auschwitz,

**Roger Spalter** werd vermoord op 15-3-1945 op 32-jarige leeftijd ergens in Midden-Europa.